

Jan Kesting, namens de Bewonersvereniging Dorpscentrum:  
De Bewonersvereniging heeft veel leden. Daarnaast ook veel, heel veel sympathisanten in geheel Wormerland, hetgeen ook tijdens de verkiezingen van maart 2010 overduidelijk is gebleken.

Ik begin met een terugblik naar 16 oktober 2006. De dag waarop wethouder Roos namens de gemeente een intentieverklaring tekende met de partners Dekamarkt en Wormerwonen voor de grootschalige bouwplannen in het centrum.

De voorloper van de Bewonersvereniging - het Comité Leefbaar Dorpscentrum – bood de betrokkenen toen ter overdenking, een cadeau aan. Een gedichtenbundel met als titel:

*“ROOS’ SYN DROOM of  
Omwonenden-nachtmerrie”*

De gedichten en de inleiding zijn geschreven door Emmy Verhoeff, de toenmalige secretaris van onze vereniging.

Een deel uit de inleidende tekst bij die gedichten wil ik nu nogmaals onder uw aandacht brengen:

**Aan Ons Gemeentebestuur**

*Ooit stond in het Noord Hollands Dagblad dat wij te netjes zouden zijn in ons protest tegen de bebouwingsplannen van dit terrein. In mijn ogen houdt 'netjes' zijn de mogelijkheid tot communicatie open. Als wij netjes met elkaar kunnen communiceren, kunnen wij ook samen tot een bevredigende oplossing komen.*

*Want dit is geen spel van winnen of verliezen. Geen spel van aanzien of gezichtsverlies. Het gaat om iets belangrijker dan dat.*

*Het gaat om Wormer.*

*Wormer is een dorp en zal altijd een dorp blijven. Hoe veel, hoe groot, hoe hoog, hoe diep u ook bouwt. Een dorps-centrum is en blijft een dorps centrum.*

*Geen grote-stads-betonnen ladeblok zal er stadse allure aan geven.*

*Eerder zal het karakteristiek ontnemen.*

*En tegen grote-stads-winkelcentra kan Wormer toch nooit op.*

*Dat is ook niet nodig. Wie uitgebreid wil winkelen verschaft zichzelf daarmee een dagje uit.*

*En voor een dagje uit ga je ook je woonomgeving uit.*

*Maar wie gewoon haar/zijn dagelijkse boodschappen wil doen, in alle rust en gemoedelijkheid, die zal het hier zoeken. In een ruim centrum met een supermarkt en de belangrijkste winkels voorhanden. En een gezellig heringericht plein/parkeerplein, waar een kleiner uitgevallen bouwsel, MFA bijvoorbeeld, op de plek van de school niet zal misstaan.*

*De grote bezwaren die wij omwonenden hebben, zijn uittreuren met u besproken. Ik zal ze hier niet herhalen*

**“ Laat deze plannen toch schieten”.**

Tot zover het citaat uit de inleiding bij de gedichten in 2006.

Wij zijn inmiddels ruim 4 jaar verder en binnenkort zal er een nieuwe, andere intentieverklaring getekend gaan worden. Dat zal, naar wij hopen, de opmaat zijn naar een kleinschaliger plan voor het dorpscentrum, een bij het dorpse karakter van Wormer passende bebouwing.

U zult begrijpen dat wij uitermate content zijn met deze ontwikkeling en dat het voorkeursplan van de bevolking uiteindelijk toch gerealiseerd gaat worden.

Het is verheugend dat men toch teruggekomen is van dat grote, stedelijke centrumplan.

Ik dank u voor uw aandacht.